

ΘΕΑΤΡΟ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

De mythe van Europa

Heel lang geleden, leefde in een ver land, dat Fenicië heette, een knappe prinses. Haar naam was Europa.

Op een dag speelde Europa met haar vriendinnen vlak bij zee. Zeus zag haar en werd verliefd op haar.

Hij veranderde zich in een witte stier en liep heel rustig naar de meisjes toe. Hij was zo mooi dat de meisjes dichterbij kwamen, hem begonnen te aaien en met hem te spelen.

Europa werd betoverd door zijn schoonheid en klom op zijn rug. Toen begon het beest te rennen in de richting van de zee. Europa schrok en begon te schreeuwen. Maar ze kon niets doen. Zo bracht Zeus haar naar Kreta. Daar werden Zeus en Europa zo verliefd op elkaar dat ze samen drie kinderen kregen.

Zo kreeg het werelddeel Europa haar naam van de mooie prinses, die door Zeus naar Kreta werd ontvoerd.

